



Opdracht: Maak een vlog



Waar gaat het over

Iedereen heeft een eigen idee of gevoel of verhaal bij een kunstwerk

Wat gaan we doen

1. Loop een rondje door de tentoonstelling.
2. Kies een kunstwerk dat je mooi vindt.
3. Maak een vlog met je eigen telefoon of camera.

Hoe dan?

Vertel jouw eigen verhaal, bijvoorbeeld met behulp van de volgende vragen. Je hoeft ze niet allemaal te beantwoorden. Kies er maar een paar. Alle antwoorden zijn goed. Het gaat om jouw verhaal!

1. Waarom heb je juist dit kunstwerk gekozen?
2. Vind je het mooi?
3. Waar doet het je aan denken?
4. Wat is het eerste woord dat in je opkomt, als je naar dit object kijkt?
5. Ben je wel eens op zo'n soort plek geweest?
6. Wat zie je?
7. Met welke materialen is dit kunstwerk gemaakt denk je?
8. Was het moeilijk om dit kunstwerk te maken denk je?
9. Hoeveel tijd heeft het de kunstenaar gekost om dit kunstwerk te maken denk je?
10. Als jij dit kunstwerk een titel zou mogen geven, hoe zou jij het dan noemen?
11. Als dit kunstwerk het einde is van een verhaal, wat zou er dan hiervoor gebeurd zijn?
12. Welk moment van de dag zou het zijn?
13. Hoe zou het op deze plek ruiken, denk je?
14. Welke geluiden zou je op deze plek kunnen horen?
15. Zou je dit kunstwerk thuis aan de muur willen hangen? Waarom wel/niet?
16. Zou je de plek die hier is afgebeeld willen bezoeken? Waarom wel/niet?

Heel veel succes en plezier! :0) We zijn enorm benieuwd naar het resultaat en laten het graag op onze website zien!